

VANDAAG IS HET 4 mei, de dag van dodenherdenking.

Ieder jaar ben ik al vroeg bij de plaats, die één keer per jaar bezocht wordt door verschillende mensen die stil staan bij hen die vielen.

's Morgens voor achten zijn de mariniers daar keurig in wit en worden de vlaggen halfstok gehesen. Twee van hen staan daar, afgelost door andere mariniers, de hele dag.

Bij zonsondergang, ongeveer zes uur, is daar een speciale ceremonie. De gouverneur, de minister-president en de commandant van de mariniers,

Dodenherdenking

leggen kransen bij het gedenkteken nadat de aalmoezenier gesproken en gebeden heeft.

In de loop van de jaren kwam op die plaats meer belangstelling. Vooral de laatste jaren was het hartverwarmend om mee te maken, dat er zoveel mensen aanwezig waren. Er werd op veel plaatsen de vlag halfstok gehesen. Vandaag was ik diep en diep teleurgesteld. Ik was weer vroeg aanwezig. De vlaggen hingen al

halfstok, doch er was geen wacht van mariniers. Ik ben daar ongeveer een kwartier geweest en ben boodschappen gaan doen. Langs de gedenkplaats van Boy Ecury rijdend, zag ik dat er nog geen vlaggen hingen, nergens trouwens! Op de terugweg waren er nog geen vlaggen bij de speciale plaats van Boy Ecury. Ik wist niet wat ik zag, toen ik de Laclé Boulevard passeerde, dat de kransen al gelegd waren.?!?!

Al jaren gaan mijn man en ik

naar de speciale ceremonie bij zonsondergang, waarbij wij allen stil staan bij al die mensen, waar ook op de wereld, die hun leven hebben gegeven om ons in vrijheid te kunnen laten leven.

Waarom is dit nu zo veranderd? Uiteraard heb ik in geen krant gekeken of er een verandering plaats zou vinden. Ik weet dus ook niet of het vermeld is. Ik wist het dus niet en ik heb er een leeg gevoel van.

BEP BASTIAANSE-
DEN BESTEN

Aruba

*Amigoe
Maandag 6 Mei 02*